

**Inschrijven:**  
vóór 8/11/2024  
[info.Limburg@vief.be](mailto:info.Limburg@vief.be)  
of 011 70 53 37

**GRATIS**

**Woensdag**  
13 november 2024  
start om 14 uur

**Waar?**  
Provinciehuis Limburg  
(Boudewijnzaal)  
Universiteitslaan 1  
3500 Hasselt

**Studiedag 'Pleidooi voor zelfgekozen  
levenseinde bij dementie'**  
**Woensdag 13 november 2024**

# Studiedag 'Pleidooi voor zelfgekozen levenseinde bij dementie'.

## Woensdag 13 november 2024

Barbara Ceuleers (1983) is germaniste en journaliste, maar vooral de dochter van haar grote held Jan Ceuleers. In 2019 kreeg de vader van Barbara Ceuleers de diagnose alzheimer. Toen al sprak hij volgende gevleugelde woorden "Als de tijd rijp is, wil ik euthanasie". En zo geschiedde: op 23 november 2020 moest zij afscheid nemen van haar grote held. Hij moest uit het leven stappen toen hij nog volledig wilsbekwaam was. Veel te vroeg; maar de wet liet hem geen keuze.

Zijn dochter Barbara schreef een boek over haar vader, geeft lezingen en ijvert voor een uitbreiding van de euthanasiewet. Aan de hand van dit verhaal gaat zij dieper in op het wetgevend kader, maar vertelt ze vooral over de nood aan versoepeling.

Dankzij dit prachtige en warme verhaal probeert zij het taboe rond euthanasie te doorbreken. Verwacht je niet aan een zware, zwartgallige lezing: haar verhaal is er eentje van liefde. Want doodgaan, is doodgewoon. Na de lezing is er tijdens de receptie tijd om na te praten met Barbara.

**DEEL 1:** Voordracht doodgewoon - Als de tijd rijp is, wil ik euthanasie door Barbara Ceuleers;

**DEEL 2:** Uitleg over euthanasie door LEIFarts;

**DEEL 3:** Standpunt VVVUUR, VIEF, LM PLUS en Liever Thuis.



### PRAKTISCHE INFORMATIE

**Wanneer?** Woensdag 13 november 2024

**Uur?** 14u00 - 16u00

**Waar?** Provinciehuis Limburg - Boudewijnzaal  
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt

**Hoe inschrijven?** [info.Limburg@Vief.be](mailto:info.Limburg@Vief.be)  
011 70 53 37 - vóór 8/11/2024

**Prijs:** GRATIS

In samenwerking met:

